



## Haluk Direskeneli

Benim lokantalarım, benim yemekhanelerim

halukdireskeneli@ekonomik-cozum.com.tr

**H**iç durmadan enerji konularını yazmak olmuyor. Arada bir opera, senfonik müzik, gezilecek yerler, arkeolojik mekânlar, tatil yöreleri, beyaz- kırmızı içecekler, lokantalar, paneller, konferanslar hakkında da yazmak lazım. Hayat sadece termik santraller değil. Sizlere bugün yeni mekân isimleri vereceğim.

Ankara'da Eskişehir yolunda Damla Petrol içinde yeni açılan "İkbal", çok güzel bir mekân olmuş. Önde pastane ve cafe, arkada üç ayrı kapalı salonda lokanta kısmı var. Ayrıca açık hava mekânı da yapmışlar. Yemekleri önce tezgâhta görüyor, sonra ismarlıyorsunuz. Tuvalet tertemiz, otopark kolay rahat, fonda klasik Türk müziği pek güzel...

Balgat pazar yanında Ceyhan Atif Kansı Caddesi 12'de Akçakoca balıkçısı "Hamsi" inanılmaz güzel bir mekân olmuş. Balıklar çok taze, harika. Tam ayarında pişirim yapıyorlar, bol salata ile servis mükemmel, cam kenarı özel bir yer anyorsanız önceden telefonla rezervasyon yapın.

Ankara Etik garajları içinde 1958'den beri hizmet veren "Bolu Akın Lokantası" ayrı bir lezzet ortamı. Çok güzel patlıcan kebab ve haşlama et servis ediyorlar. "Daha önce nasıl oldu da gitmedim?", diye hayırlıydım. Mutlaka uğramak lazım... Yanındaki dönerci de çok iyi. Oraya da bakın.

İstanbul'da son olarak benim için çok yeni iki ayrı mekânda bulundum. "Ataşehir'de "Tatar Salim Döner Lokantası" Döneri hakkıyla güzel yapıyor ve güzel servis ediyor. Rumeli Hisar "İskele Restaurant" ayrı bir güzel balk mekânı. Burada her saat yer bulmak zor, önceden mutlaka rezervasyon yapın.

### ESKİ BİR YAZI

Bir yazar için, bir yazısına cevap almak kadar güzel bir şey yoktur. Eski bir yazım üstüne çok yeni bir okur yorum aldım. Makalelerin internet web sayfalarında olmasının avantajı var. İnternet üstünden çok eski yazılara ulaşabiliyorsunuz. Yorum yapabiliyorsunuz. Aldığım yoruma çok memnun oldum.

Bu yorumu okumadan önce, esnaf lokantaları ile ilgili 05- Mart 2013 tarihli eski makalemin son kısmını hatırlayalım:

Sizlere bugün benim lokantalarımı anlatacağım. Benim lokantalarım deysem sahibi değilim. "Orada yemek yemeyi sevdiğim, ortamını benimsemediğim lokantalarımı" demek istedim. Ben öğle yemeklerimi işyerime yakın bir esnaf lokantasında yemek isterim. Bol kepece esnaf lokantası olacak. Yemekler sebze ağırlıklı olacak. Güzel salata baştan verilecek, taze ekme, kendi yapımı yoğurt servis edilecek.

İzmir'de lokanta seçmek kolay... Herhangi bir Kemeraltı esnaf lokantası istediklerimi veriyor. Sabah mercimek çorbası ile başlıyorlar. Çoşkun Küçüközmen hocam Balçova Et Lokantasını tercih eder. Ben Kemeraltı Kismet Lokantası mekânını severim. Yemekleri çok iyidir.

Esnaf lokantasında yemekler saat 11.00-11.30 civarında hazır olur. Saat 12.00'den önce gidip yemekleri yemek lazım. Saat 12.30-13.30 arası ortalık çok kalabalık olur. 13.30'dan sonra yemek kalmaz, yemekler çabuk biter.

Akşamüstü yemek yoktur. Yemekler biter, mutfak temizlenir. Ertesi sabaha kadar lokanta kapalıdır. İyi bir esnaf lokantası akşam yemeği vermez. Pazar günü kapalıdır. İçki yoktur. Yemek kalitesi çok yüksektir. Akşam yemeği veren lokanta, tam esnaf lokantası sayılmaz.

İstanbul'da en iyi esnaf lokantası bence Üsküdar "Kanaat Lokantası"-dır. Enfes tencere yemeklerini yıllardır müşterilerine sunuyor. İstanbul'da çalışırken Kanaat'ın öğle yemekleri için Kabataş'tan Üsküdar'a motorla geçerim.

Avrupa yakasında "Hünkâr", "Kon-yalı", "Borsa", mutlaka listeye alınmalı. İstiklal caddesinde "Hacı Abdullâh" hemen karşısındaki sokak içinde daha makul fiyatlı "Lades" lokantası kolayca sıralayabileceklerim arasında yer alıyor. Kadıköy Çarşısı içinde "Yanyalı Fahmi Bey" lokantası ayrı bir klasik.

Ankara'da biraz daha seçici olalım. Kızılay'da İzmir Caddesi girişinde "KarDenS" Karadeniz mutfağı, Ulus Denizciler Caddesinde Boğaziçi Lokantası.

Ankara Atakule çevresinde Çankaya Köşkü'nün mutfağını bize taşıyan "Çankaya Lokantası" var. Mütevazı bir

ortamda, makul fiyatlarla geçmiş Cumhurbaşkanlarımızın yemek menüsünü sizlere sunuyor. Özellikle sebze yemekleri muhteşem... Saat 12.30'dan sonra içeride yer bulmak zor.

Ankara Hoşdere Caddesinde 24 saat açık olan "Beykoz" tam esnaf sayılmaz. Yıldız mahallesinde "Mantar" ve "Fesleğen" lokantaları iyidir.

Ankara Gaziosmanpaşa'da "Gar" lokantası içkili olduğundan ve akşam yemeği verdiğinden tam esnaf sayılmaz, ama öğle yemekleri iyidir. Yabancılarla gitmek zorunda olduğunuz içkili iş yemekleri için uygundur.

Eskişehir yolunda MTA'nın karşısında yeni açılan "Çiçek" lokantası mekânı çok temiz, çok güzel, geleneksel yemekler yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Öğle iş yemekleri için rahat, temiz, sessiz, ideal bir ortam.

Esnaf lokantasında iş yemeği yemek her zaman daha uygundur, başkasının ofisine gidip onun ortamında onun şartlarında görüşme yapmaktan kurtulursunuz. Bağımsız bir ortamda iş konuşmak daha iyidir. Bir sürü güvenlik duvarından geçmezsiniz.

Yemek sırasında gereksiz gündelik rutin işyeri kesintileri olmaz. Cep telefonları gelse bile çabuk bitirirler konuşmayı. Davet sizden ise hesaba siz ödeyin, zaten hesap oldukça makul gelir.

Esnaf lokantasında zengin fakir aynı masaya oturur. Hanımlar hiçbir zaman rahatsız edilmez. Esnaf lokantasının kalitesini anlamak için önce gelen salataya bakacaksınız. Sonra mutlaka çorba içeceksiniz. Mercimek çorbası lokantanın kalitesini derhal belli eder. Sonra kuru fasulye ve varsa bulgur pilavı siparişini verin. İspanak, taze kabak, taze fasulye, bakla, tencerede haşlama tavuk, haşlama et. Mutlaka yoğurt isteyin. Kendileri mi yapmışlar? Mutlaka sorun. Bu imtihanı geçtiyse tuvaletine gidin. Tuvalet mutlaka çok temiz olmalı.

Esnaf lokantalarının tatlılarının çoğu meyve ağırlıklı olur. Ayva tatlısı, kabak tatlısı, fırında sütlük, belki şekerpare veya "Kemal Paşa" Ekmekek kadayıfı, kebabçı tatlısıdır. Uzak durun. Ankara 5-Mart 2013

\*\*\*\*\*

Merhaba Haluk Bey, Size ben de bu konuda bir anımı anlatayım;

Amerikan sermayeli bir içecek fabrikasında çalışırken, İstanbul'a (Ümraniye'ye) yeni ofis yapımı gündeme gelmişti. Arsa alındı. Mimarlar plan ve proje çizdiler.

Amerikalı bir genel müdürümüz vardı. Onun başkanlığında manager ve direktörler toplandı. Bilgi işlem personeli olarak sunum, projeksiyon cihazı gibi teknolojik cihazların ayarlanması nedeniyle o toplantının bir bölümünde ben de bulunduğumu hatırlıyorum.

Özellikle bazı Türk direktör ve managerlar, biri kendileri için, biri kapsam dışı, biri de kapsam içi personel için olmak üzere üç (3) ayrı yemekhane olmasını istediler.

Üç ayrı yemekhane sözünü duyunca Amerikalı genel müdür yumruğunu masaya hırsla indirerek, "Tek bir yemekhane olacak, ben işçilerimle birlikte yemek istiyorum, hep birlikte yemek yiyeceğiz" deyip yemekhane tartışmasını sonlandırdı.

Şimdi Ümraniye'ye o satış merkezi (ofis ve depo) yapıldı. Gerçekten de genel müdür, direktörler, managerlar ve işçiler uzun süre hep bir arada yemek yediler. Çok da güzel olmuştuk. Adeta beş yıldızlı bir restaurant kalitesinde olan yemekhane, işçiler kendilerine değer verildiğini anlıyorlardı. Yemek yeme kültürünü öğrendiler.

Bugün durum farklı, zaman içinde şirkette Amerikalıların ağırlığı azalıp, Türklerin ağırlığı arttı. Şirket Türkleştiçe tam anlamıyla arabeskleşti. Organizasyon şemaları yataydan dikeye geçti. Evvelde bir managerın altında tüm bölüm birlikte çalışırken, manager Türk olunca, o kendisine iki tane manager yardımcısı atadı, manager yardımcıları işyeri şef atadılar vs.

Daha önce direkt olarak sana iş tevdii eden kişi yerine, araya 3 - 4 kişi daha girmiş oldu. Direktörün söylediği bir şey, o işi gerçekten yapana iletilinceye kadar, farklı yansıtıldı. İşler aksadı. Bu arada büyük ihtimalle yemekhane sistemleri de değişmiş ve üç - dört farklı yemekhane daha yapılmış olabilir.

Bunu neden yazıyorum? Şimdi çalıştığım kamu kurumundaki yemekhane de tam bu durumda. Genel müdür ve yardımcıları, başkanlar için ayrı bir yemekhane vardı. Şimdi müdürler için de bir yemekhane yapıldı. Toplam dört ayrı yemekhane oldu. Nedense bizim insanımız atlarında çalışanlar ile birlikte yemek yemek istemiyorlar. Oysa birlikte yemek yenince, çalışan hareketlerine dikkat ediyor, değer verildiğini biliyor, yemek kurallarını öğreniyor vs.

# Adaleti zedelememeli

Serbest Mali Müşavir Serkan Kumdağcı, 'Torba Yasa'larla çıkarılan vergi aflarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kumdağcı, mükellefe bu tip olanak sağlamanın sosyal devlet olmanın unsurlarından biri olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Kumdağcı, "Ancak borç yapılandırma hakkı tanyan yasalar hazırlanırken, vergide adalet unsuru da zedelenmemeli" dedi.



## Veli Sarıtoprak

Başkent'in Patronları

velisartoprak@ekonomik-cozum.com.tr

**A**nkara'da, sektörünün tanınmış isimlerinden Serbest Mali Müşavir Serkan Kumdağcı, Ekonomik Çözüm'ün röportaj konduğu oldu. Mesleğin tarihinden bugüne yaşanan gelişmelerini, Türkiye'deki işleyişini ve bu işin inceliklerini anlatan Kumdağcı, ilginç değerlendirmelerde de bulundu.

**Veli Sarıtoprak: Ekonomik Çözüm okurlarına kendinizi tanıtır mısınız?**

- Ankara doğumluyum. Üniversiteye kadar olan öğretim hayatımı Ankara'nın değişik okullarında geçti. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldum. Özel sektörde devam eden iş hayatımı 2000 Yılında S.M.Mali Müşavirlik lisansını almamla birlikte halen bu unvanla devam etmekteyim.

2011 yılında Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları ile başlayan ve 2013 yılında Kamu Gözetimi Kurumu'ndan lisans almam ile nihayetlenen süreçte 'Bağımsız Denetçi' unvanımı da alarak çarşı hayatımı sürdürmekteyim. 2012 ve 2013 yıllarında 2 yıl süreyle Adalet Bakanlığı nezdinde mahkemelerde bilirkişi olarak görev yaptım.

Müşavirliğimi yaptığım firmalardaki hizmetlerimi; yeminli mali müşavirler, avukatlar, bağımsız denetim firmaları ve sosyal güvenlik danışmanlarından oluşan birçok çözüm ortağıyla birlikte yürütmekteyim.

Portföyümdeki mevcut firmaların muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesinin yanı sıra, mali danışmanlık hizmetleri, vergisel ve sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgili uyumazlıkların yasal mevzuat çerçevesinde çözümü ve sonuçlandırılması konusunda tecrübe ve uzmanlığım bulunuyor.

Mesleki teşekküllerimiz olan; Ankara S.M.Mali Müşavirler Odası, TURMOB ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)'nın yanı sıra, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) gibi STK'larda üyeliklerim var.

**Veli Sarıtoprak: KTÜ mezununuz. Trabzonlu musunuz?**

- Aslen Uşak'lıyım. Babam Erol Kumdağcı TSK Mensubu asker emeklisidir. Askeri okul sınavlarını kazanarak Uşak'dan ayrılış ve daha sonra bizim de aile olarak hayatımız hep Ankara'da geçmiştir. Ama memleketim olan Uşak'ı çok seviyorum ve fırsat buldukça giderek akrabalarımızı ziyaret ediyorum.

Üniversite sınavında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazanana kadar hiç Karadeniz'e gitmemiştim. Ancak Üniversite'de okuduğum süre zarfında Karadeniz'in tabiatına, insanına ve doğal güzelliklerine hayran kaldım.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1979 yılında Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (TİTA) olarak kuruluş tarihinde birçok önemli devlet adamı yetiştirmiş, oldukça köklü ve başarılı bir üniversitedir. Özellikle üniversitenin konumu ve kampüsü için güzelliği ile belki de Türkiye'nin en iyi fiziki şartlarına sahip üniversitelerinden biridir.

**Veli Sarıtoprak: Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik ile birlikte Bağımsız Denetçilik unvanına da sahipsiniz. Dünyada ve Türkiye'de Bağımsız Denetim Müessesinin oluşumu, gelişimi ve geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz?**

- Muhasebe işlemleri denetiminin yapılması fikri ilk olarak 1800'lü yılların ikinci yarısında İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Ulaşılabilen kayıtlara göre en eski denetim kuruluşu olarak, 1880 yılında beş yerel muhasebe topluluğunun birleşmesiyle oluşan İngiltere ve Galler Uzman Muhasebeciler Enstitüsü (Institute of Chartered Accountant of England and Wales) karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra 1900 yılında çıkarılan bir yasa ile bazı şirketlere kamu adına kurulan denetim şirketlerine denetim yaptırma zorunluluğu getirilmiş ve böylece İngiltere, denetim olgusunun yaygınlaşması ile birlikte kamu muhasebeciliği mesleğinin ilk ortaya çıktığı yer olmuştur. Bu Kamu muhasebecilerinin yaptıkları faaliyetler, denetim hizmetlerinin yanı sıra vergi danışmanlığı, mali danışmanlık ve yönetim danışmanlığı olarak benimsenmiştir.

Türkiye'de bağımsız denetim mesleği ile ilgili olarak atılan ilk adımlar aslında resmi nitelik kazanmadan yapılan muhasebe mesleğinin, devlet adına yetkilendirilmiş muhasebeciler ve mali müşavirler eliyle yapılmasının gerekliliği ile başlamıştır. İlk kez Maliye Bakanlığı tarafından 1947 yılında VUK tasarısında "Mali Müşavirler ve Mükellef Yardımcıları" başlığıyla bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, 1949 yılında VUK'nun görüşülmesi sırasında bu bölüm tasarıdan çıkartılmıştır. Bu girişim sonrası sırasıyla 1958 yılında Maliye Bakanlığı tarafından "Serbest Hesap Mühasebesi Kanun Tasarısı" adı ile bir yasa tasarısı hazırlanmış, fakat tasarısı yine mecliste görüşülemedi.

Birçok girişim yapılmasına rağmen sonuçta ulaşılmayan bu ve başka çalışmalar sonrasında nihayet 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ile meslek yasal bir statüye kavuşmuş, bağımsız muhasebe denetimi mesleği, bir serbest meslek olarak, Türk ekonomisi hayatında yerini almıştır. Bunu akabinde yasal statüye kavuşmuş ancak birçok belirsizliği ile birlikte piyasada uygulanan "Bağımsız Denetim" faaliyetleri 13.01.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile genel hatları çizilmiş ve uygulaması yaygınlaştırılmaya çalışılmış vaziyette Kamuyuonun ilgisine sunulmuştur.

**Bağımsız Denetimin Temeli**

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği aslında yapılan bağımsız denetim hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Yapılan muhasebe kayıtlarının bağımsız denetim standartları çerçevesinde yorumlanmasının kamuoyuna ve bizlere nasıl faydalar sağladığı konusunda da biraz değinmek istiyorum.

Bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların, işletme yönetimine işletmenin olumlu ve olumsuzluğu durumunun ne olduğunu gösteren, çarpıcı, tarafsız ve nesnel bir biçimde ortaya koyar.

2 - Bağımsız Dış Denetçi tarafından tasdik edilen bir mali tablo güvenilir, doğru ve şeffaf bir mali tablodur. Bu da işletme yöneticisine daha sağlıklı ve doğru karar verebilme olanağı verir.

3 - Bağımsız Denetim sonucundan işletme yöneticisi, işletmede var olan yanlışlıkları, yolsuzlukları,

eksiklikleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumsuzlukları vb. unsurları zamanında öğrenme olanağı bulur.

4 - Bağımsız Denetimden tamamen tarafsız kişilerce yürütülmesi, tarafsız bir şekilde raporlanması nedeniyle bağımsız denetimden geçmiş bir işletmede tüm ortakların ve özellikle yönetimde yer almayan ortakların hakları daha iyi korunmuş olur. İşletme içi ve dışı her türlü eksik, yanlış ve haksız uygulamaya açıkça ortaya çıkar. İşletme yönetiminin bilerek veya bilmeyerek bazı olguların ve bazı olguların üzerini örtmesine olanak tanımaması yönünden de bağımsız denetimin oldukça önemli bir işlevi vardır.

5 - Bağımsız Denetimden geçmiş ve mali tabloları tasdik edilmiş bir işletme, denetim raporunda belirtilen şartlar ve kayıtlar çerçevesinde güvenilir ve tercih edilir bir işletme olmakla beraber bankalar açısından krediyi kullanım kriterlerinde daha cazip müşteriler haline almaktadır. Bağımsız Denetim müessesesinin etkin bir şekilde uygulanması bu düzenlemenin yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde her yıl belirlenen hadler azaltılarak mevcut sermaye şirketlerinin hemen hemen tamamının bir gün Bağımsız Denetim kapsamında değerlendirileceği aşikârdır.

**KARŞILIKLI ANLAYIŞ VE ŞEFFAFLIK**

**Veli Sarıtoprak: Başarılı bir kariyeriniz olduğunu biliyoruz. Bu başarının sırrı nedir? Meslek hayatınızdaki dinamizmin dışında başka uğraşlarınız varmı?**

- Mesleki olarak yaptığımız iş, vergisel bağlamda teknik bir konudur. İşinizi ne kadar iyi ve sorunsuz yaparsanız yapın mükelleflerinizle iyi ilişkiler ve ortak diyalog oluşturamazsanız bu işte başarıyı yakalamamız çok zordur. Bizim işimizde karşılıklı olarak şeffaflık ve anlayış çok önemlidir. Benim çalıştığım firmalarda ilk hedefim ileri düzeyde bir insani ve sosyal ilişkiler kurmaktır. Bunun yanına mevzuat bilginizi ve becerinizi katar, mesleki olarak vergisel anlamda yasal mevzuatlar çerçevesinde yol gösterici olarak bir rol üstlenirseniz zaten iş sahipleri sizi her zaman yanlarında görmek isterler kantindeyim.

Bizim mesleğin aslında en zor taraflarından birisini yaptığımız iş kesin bir takvime bağlı olarak icra edilmesidir. Her ay belirli günleri vergi ve SGK beyanlarının yapılması bizim her ayın ilk yarısını vergisel hazırlıklarla, ikinci yarısını da beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesi ile geçirmek zorunda bırakıyor. Bu çalışma düzeni her ay hiç ara vermeden sürekli aynı takvime bağlı olarak devam ediyor. Bu durumda kendinize ve ailenize ayıracağınız zaman çok kısıtlı kalıyor. Ancak bu kısıtlı zamana biraz spor ve birazda müzikle uğraşmayı azda olsa sığdırabiliyoruz.

Siz sormadan söyleyeyim; müziğe olan alakam ortaokul yıllarıma dayanmaktadır. O yıllarda mandolin çalarak başlayan bu hevesim, üniversite yıllarında gitar çalarak devam etti. Hatta bir dönem Trabzon'da bir yerde yarı profesyonel gitar çaldım ve üniversitenin son yılında Karadeniz Folklor Eğitim Merkezi'nde gitar dersleri verdim.

**GENEL BİR HAYAL KIRIKLIĞI**

**Veli Sarıtoprak: Ülkemizde son yıllarda çok sık gündeme gelen ve kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak adlandırılan vergi aflarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?**

- Son çıkarılan iki Torba Yasa'yı hatırlayacak olursak; ilki 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı diğeri de 2014 yılı içerisinde yasaşan 6552 sayılı "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve diğer bazı kanun-

larda değişiklik yapılması" adları altında yayınlanan torba yasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 6111 sayılı yasanın 6552 sayılı yasadın farkı, içerisinde mükelleflerin vergi incelemesinin yapılmasında bazı sınırlamalar getiren "Matrah Artırımı" unsurunu da barındırması idi.

Beklentilerin aksine 2014 yılında yayınlanan 6552 sayılı torba yasa da "Matrah Artırımı" ile ilgili bir düzenleme yapılmasında bazı mükellefleri ve ekonomik çevrelerde genel olarak bir hayal kırıklığı yarattığından da bahsedebiliriz.

**RAKAMLAR ÖNEMLİ**

6552 sayılı torba yasa ile vergi borçlarının yapılandırılması için 4,5 milyon vergi mükellefi, Maliye Bakanlığı'na müracaat etmiş ve bu başvurulardan devletin hedeflediği tahsilât beklentisi 43 milyar TL'ye yaklaşmış bulunmaktadı. 2015 yılı için devletin merkezi yönetim harcama bütçesinin 473 milyar TL olduğu düşünüldüğünde neredeyse yıllık devlet bütçesinin %10'luk bir kısmına tekabül edecek olan tahsilât rakamı hiç küçümsemeyecek kadar önemlidir.

İlk bakışta bu ve buna benzer af yasaları; devletin tahsilâtta zorlandığı vergilerin, mükellefin kendi iradesi ile tahsil edileceğinden dolayı devlet için önemli bir gelir kaynağı gibi düşünüldü de kamuoyunda bazen vergide adaleti sağlamanın unsurları zedeleyici bir psikolojik algı da yaratılmaktadır. Bu tip bir nevi "af" yasası gibi algılanan borç yapılandırma hakkı tanyan yasalar hazırlanırken vergide adalet unsurunu zedeleyecek, vergisini ödeyen ve ödemeyen mükellef ayrımını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.

Ancak bahsettiğim bu hususlar dışında gerçekten ekonomik zorluklar neticesinde vergisini ödemekte zorlanan, faizler ve kur farkları altına ezilerek borcunu ödemeye görevini ifa edemeyen mükelleflerin bu tip imkânlarla borçlarından kurtulmalarına olanak sağlamak sosyal devlet olmanın unsurlarından biri olarak değerlendirilebilir.

**AKINTIYA KARŞI YÜZMELİSİNİZ**

**Veli Sarıtoprak: Mesleğinizin ilgi duyan ya da mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlara ne tavsiye edersiniz?**

- Az önce de izah etmeye çalıştığım gibi belirli bir takvim dâhilinde yapılan, kendinize ve ailenize ayarabileceğiniz zamanı kısıtlayan bunların dışında aslında tekdüze ve sosyal hayatı da genel olarak sınırlayan bir meslektir. Ancak tüm olumsuzluklarına rağmen, meslek mensubu olabilir için yapılan müracaatlar her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Aslında işin özünde yapılan iş "Muhasebe" ya da "Muhasebecilik" gibi algılsa da bu işte başarı "Müşavirlik ve Danışmanlık" hizmetlerinin daha ön plana çıkarılarak verilmesi

sonucu elde edilmektedir. Mesleki bilgilerin artırılmasının yanında, sosyal ve beşeri ilişkilerin geliştirilerek aslında hayatın dinamiklerinin tam ortasında yer almak da bence bu işin olmazsa olmazlarındandır. Sadece bizim mesleğimizde değil hayatın genelinde de hayatı ya da yapılan işi eğlenceli kılmak insanların sosyalleşmesinden ve bir paylaşım içerisinde olmasından geçer. Burada genç arkadaşlara önerim; mesleki öğütlerle ve STK'lara ilgi göstermeleri ve bu gruplarda düzenlenen aktivitelerin içinde yer almalarıdır. Yaptığımız işin gelişmesi, çevrenizin de gelişmesi ile doğru orantılı olarak hareket edecektir.

Genç arkadaşlarımız Confucius'un söylediği ve Mali Müşavirlik mesleğine çok yakışan bir sözü hatırlatmak isterim "Öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerlemeyi denizinizde gerilersiniz."